



Bijdrage van onze dominee

Stilte

Komende zondag is de eerste zondag in de Veertigdagentijd, een periode van zes weken om stil te staan bij de gang van Jezus Christus door het lijden heen naar de kruisdood. En daarmee ook naar de opstanding, dat mogen we er altijd mee verbonden zien. Stilstaan om de betekenis ervan tot ons door te laten dringen. Het betekent allereerst **genade**: dat Hij voor ons die weg heeft willen gaan om voor ons de terugweg naar God te banen. Dankzij dat lijden van Jezus mogen en kunnen we Gods kinderen zijn, onverdiend, gered voor eeuwig. Vervolgens houdt dat lijden ook een **roeping** voor ons in: kunnen en willen wij Hem navolgen in de keuzes die Hij gemaakt heeft, ten koste van eigen geluk, ten behoeve van anderen?

'Stilstaan', daar zit het woordje 'stil' in. Toevallig kwam dat woord deze week ook twee keer aan de orde bij activiteiten van onze gemeente. Eerst bij de Bijbelgespreksgroep afgelopen maandagmiddag. Het ging over geduld(ig wachten), vanuit Jakobus 5:7-11.



Het boekje dat we daarbij gebruiken reikte ons het v volgende lied aan:

Stil, mijn ziel wees stil

*Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.*

*God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen. refrein*

Refrein:

*God, U bent mijn God,
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.*

*Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding. refrein*

*Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. refrein*

(Opwekking 717, Hemelhoog 433)

De volgende dag was er 's avonds een 'stiltemeditatie' in de Dorpskerk. De laatste tijd open ik die, op verzoek van een van de deelnemers, met een tekst of gedicht. De tekst die ik deze keer daarvoor vond en gebruikte, was van Etty Hillesum: "Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote stilte met je meedragen, waarin je je steeds terugtrekken kan, ook te midden van het grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek." (door haar geschreven in het oorlogsjaar 1942)

Stilte kan ongemakkelijk voelen en moeilijk uit te houden, maar ook uiterst waardevol en vruchtbaar blijken!

Kerkdienst volgende week

In de dienst van **25 februari a.s.** hopen we de medewerking te ontvangen van de



Bethelband, verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente te Goes. Dit staat niet in het kerkblad van februari, maar langs deze weg willen we u als gemeente hiervan op de hoogte stellen.

Met een vriendelijke groet vanuit Kortgene, mede namens Janke,

Ds. Arie Spaans

Woensdag 21 februari komt het creatief koffie uurtje bij elkaar om 9.30 uur bij Lia van Gilst, Irenestraat 56.

Groet Eleen

Vrijdag 1 maart Goulash avond

We starten om 17.30 uur in de Thuishaven
Kosten € 15,00 per maaltijd incl. één consumptie



De maaltijd wordt geserveerd door
Kallewaard Catering



reservering noodzakelijk (max .50 personen)
Info@dorpskerkcolijnsplaat.nl

Voor **26 februari** opgeven bij Tonnie Brouwer
en met hoeveel personen u deelneemt.
06-53639205



Opbrengst is bestemd voor het interieur van de Kerk



Op zaterdag 02 maart is er Kledinginzameling voor de Kledingbank

De kleding kan vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur ingeleverd worden in de Thuishaven.
Havelaarstraat 30 in Colijnsplaat

Wat doen wij?

Wij kleden mensen uit Zeeland, die zelf geen nieuwe of tweedehands kleding meer kunnen kopen.

Deze mensen komen via de hulpverlening bij ons, en wij helpen ze gratis.

Wij kunnen jullie overgebleven textiel, kleding, schoenen en/of tassen goed gebruiken.

Helpt u ook mee ?

: www.kledingbank-zeeland.nl

Collecte

Eerste collecte is voor de kerk:

*CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat,
rekeningnr. NL98RABO0373717466*



De tweede is voor het onderhoudsfonds orgel

rekeningnr. NL98RABO0373717466 met vermelding van onderhoudsfonds orgel

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

ds. Arie Spaans

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat.

Kopij inleveren vóór vrijdag 17:00 uur naar Zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT

Orde van Dienst voor zondag 18 februari 2024

Eerste zondag in de Veertigdagentijd

Voorganger:	De heer A. Slabbekoorn
Ouderling:	De heer H. Jobse
Diaken:	Mevrouw L.E. Kranenburg
Organist:	Mevrouw J. van Achterberg
Koster:	De heer J. Sierveld
Beeld/geluid:	De heer C. van Gilst en De heer A. Kranenburg
Gastvrouw:	Mevrouw E. Soetekouw
Lector:	Mevrouw J. Huige
Kindernevendienst:	Mevrouw J. Jobse



De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Onderhoudsfonds orgel.

De bloemengroet is voor de familie van Jaap Tazelaar

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Evangelische Liedbundel 24:1 en 3 (staande), orgel: psalm 100

Juich, aarde, juicht alom de HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem.

Stiltemoment

Votum en groet

Voorlezen gedichtje en doven kaars door Lia van Gilst

Zingen: Lied 835:1,2,3,4

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

De regels van God

Zingen: Gezang 436:6 en 7

Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

Jezus neemt de zondaars aan,
mij ook heeft Hij aangenomen,
doet de hemel opengaan.
Tot mijn Heiland mag ik komen,

die mij troost en bij zal staan.
Jezus neemt de zondaars aan.

Gebed

Begin kindernevendienst (?)

Zingen: Lied 556:1 en 5

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Lezing: Johannes 10:22-39 en 19:7

Zingen: Psalm 95:1 en 3

Steek nu voor God de loftrumpet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.

Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 834

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Dankgebed

Zingen: Lied 747:1,3,8 (staande)

Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleet,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apost'len, martelaren,
verlosten in zijn naam.

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Zegen, beantwoord met zingen: 'Amen, amen, amen'

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.